

Ekehagen

Hej jag heter Matilda och är 9 år. Nu ska jag berätta när jag åkte till ekehagen. Först åkte vi bus i en timma och en halv timma. När vi var framme så fick vi ta lite ficka. Sen när alla var klara. Gick vi till bronsåldern och gode typåsar. Och gode en soppa. Vi fick sära äpple bitar. Sen gick vi till jägarstenålden. Och fick veta hur man fogade mat man fick flyta efter djuren. Så man fick mat. Man bodde i små hyddor. Man kan hitta små svarta fläckar under marken. Så man visste hur stort huset var. När vi var klara där så gick vi till baka till våran plats. Och sen på vägen ditt kola vi på 2 grisar och 6 vildsvin. Ibland så diska vi i skinntunnor. Och så fick vi göra pilar. Och sen gick vi till en stor hydda och dom hade ungefär så stor den var. När vi hade går de så gick vi tillbaka till vårt läger. Så åt vi mat pastasallad och lite grön saker. När vi hade ätit upp fick man ta sin ficka man hade med sej. Sen gick vi in i ett ungefär lika stort de andra vi var i.

Man kunde så va där på sommar. När vi kom ut så smakade vi på var kött soppa var snart klar. Vi gick och kolade på 2 fällor. Sen så var soppan klar. Så smaka vi på soppan. När vi hade ätit upp fick man kuta pilbåge. Sen smaka vi på ett bröd det var jätte torrt. Sen gick vi mot dusen när vi var där så fick vi köpa glass eller andra saker. Sen åkte vi hem. Vi kom hem halv 4 Visa åkte hem och andra gick hem. Jag gick hem så visa de jag mina saker för min familj. Först visade jag min skinnpåse sen visa jag min pilbåge. Sen sist visa jag min flintasten som jag hade köpt. Sen så gick jag ner till mitt rum och la mina saker där.