

Ekehagensforntidsby

Hej jag heter Ella och är 9 år nu ska jag berätta om i torsdags 22/9-16 då jag åkte till Ekehagens forntids by tillsammans med min klass.

Allt började med att vi åkte buss i en och en halv timme det var inte jätte kul. Efter en long stund var vi framme.

När vi var framme fikade vi.

Efter ett tag kom våran guide hon hette Nina.

Nina sa vilka regler och så man skulle följa.

Efter ett tag gick vi till vårart läger det var i bronsåldern.

Det var typ en hydda med bänkar i. När vi var där skar vi äppellbitar till en fruktsoppa. Vi skar med flinta. Sedan tittade vi när Nina la i en gris bit i en grop med varma stenar i. Efter det visade Nina och Nursela hur vi skulle göra. Sen gjorde vi det. Efter en stund alltså när vi hade gjort klart skin påsen. Efter det gick vi till jägar sten åldern. Det var små hyddor och en sjö.

Där fick jag lära mig om jägar sten åldern t.e.x. hur det bodde i små hytter som det kunde bygga upp det lite fortare efter som det flyttade efter djuren.

Sedan gick vi till bonde stenåldern. Det var ett stort hus med en eld och sängar.

Där fick jag lära mig om om vilka nya djur som kom till Sverige på den tiden ett av det fyra djuren var get. Efter det gick vi till flinta fabriken där skröt alltså visade typ ialla fal Ninna om sin jättefina flintsten. Der efter tittade vi på vildsvinen kultingarna var

Dom åt sten. Der efter gick vi till bronsåldern och åt mat grisen var inte så god det smakade vatten.

Men vi fick annan mat också men det var mer nu tids mat den var godare.

Strax Där efter gjorde vi en pil med flinta ,skin ,tråd , och en pinne. Det var kul. Efter ett tag sköt vi pilbåge men för mig gick det inte så bra pilen hamna på baken.

Sen smakade vi på soppa den smakade gott. Direkt efter det så skulle vi gå och kolla på fällor det var kul vi kola på två felor en som ska liga vid vattnet . Den andra skulle vara bland träden . Efter det gick vi tillbaka och smackade på ett bröd. Det var inte gott. Sedan gick vi till suviniraffären . Jag köpte ett armband och en mun grej. Efter en stund skulle vi åka tillbaka med buss sen var vi hemma.

Av:Ella Källman